

Kalender rakwi's

5 februari: SCHAATSEN, niet dat het uitmaakt want je hebt het boekje nog maar juist vast :p.

12 februari: weten jullie dat $10+2=12$. Dit is zo zot want wij hebben allemaal 10 vingers en het is de tweede maand van het jaar en de twaalfde dag van de maand. OMG dit kan geen toeval zijn.

19 februari: We gaan op ruiltocht. Wie weet wat we allemaal kunnen krijgen voor een appel en een ei. Misschien een peer of een zakje rijstkoeken!? :O

24-26 februari: Weekendje met de rakwi's en speelclubs in Tollembeek. Misschien spotten we een wilde urbanus???

5 maart: Een reis rond de wereld. Wat zou dit betekenen? Misschien weten de chinezen het.

12 maart: Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Neen, het is CHIRO!

19 maart: We hopen dat jullie je pipi goed kunnen houden want het wordt een echte PISQUIZ.

26 maart: Barbie Vs Iron Man! Wie zou er winnen? Komen jullie het ons zeggen.

2 april: 1APRIL MOPJES zijn misschien een beetje laat maar we zullen er toch nog genoeg hebben.

9 april: We gaan eens knutselen. Zijn jullie een echte handige Wout of een lompe Yoshi.

16 april: Bestaan aliens echt? Of zijn het fabels? Phone eens naar home om het zeker te weten.

23 april: Het skoapenspel. Kom zeker eens af.

30 april: Stratego. De beste aanval is een goeie verdedeging. Dat zei napoleon ooit.

7 mei: Jullie zijn nu toch al ervaren rakwi's. Maar of jullie deze activiteit aankunnen dat weten we nog iet zeker.

14 mei: Het spel van kapitein haak. Pas maar op voor je handjes.

21 mei: We geven nog eens alles moeten geven want dit is de laatste dag dat we zondag nog eens chiro hebben dit jaar. :((misschien slim om wat extra droge kleren mee te pakken) het weer is onvoorspelbaar.

28 mei: BARBEKOEFFFFFF. Geen chiro maar jullie mogen zeker je familie en vrienden uitnodigen om eens te komen eten.

Jammer genoeg zal er in juni geen chiro meer zijn want alle leiders zullen druk zijn met hun examens. Maar het is al bijna kamp wat je ook niet mag vergeten.